



1.VAN DE REDACTIE

Het kan zo stil zijn op het tuin-complex....

Natuurlijk, de ver-weg-geluiden zijn er altijd: de snelweg en de trein.

Maar in mijn hoofd kan ik het razen van de autoweg vervormen tot de zee. Net zo als ik van de wolken soms bergen maak. Dan ben ik met korte knipper van mijn ogen op vakantie op de tuin. Dan kan ik de zeelucht bijna ruiken en de zon zien ondergaan achter de droom-bergen.

Het kan zo stil zijn bij de Pioniers.

Zeker op die dagen dat alleen de stille leden er zijn. Stille leden zijn van die mensen die met toewijding werken in de tuin. Ze maken nauwelijks een kletspraatje met de burens.

Je zegt ze schuchter gedag op het pad. Verder niet. Ze scharrelen in de tuin. Jij ook. Dat is fijn. Ieder op zijn eigen plekje grond, in zijn eigen wereld.

Toch ben ik wel benieuwd. Wie zijn die mensen die ik niet ken. Waar denken ze over terwijl ze werken. Waar dromen ze van. Jaah, dromen! In de tuin is er veel tijd om te dromen. Terwijl je het gras maait of het onkruid uittrekt kun je je gedachtes laten gaan tot boven de wolken, tot voorbij de snelweg. De stille pioniers houden van de groene wereld van de Tuin. Dat weet ik. Maar verder weet ik niets van hen.

De nieuwsbrief is het Pioniers-blad in nieuwe vorm. Het wordt digitaal verstuurd via de computer. Wil je de nieuwsbrief niet op de computer lezen? Dan hangt er ook een versie in de kantine. De nieuwsbrief is een manier om in contact te komen met andere Pioniers. Wat vinden, willen, zien en weten we eigenlijk we eigenlijk van elkaar?

In deze nieuwsbrief vind je een **portret** van Mia Canten. Ze vertelt over het eerste pioniersblad, over de tentoonstelling en over de handwerk/schilderclub. De **speeltuincommissie** is actief en er komt een **wilgenvlecht-workshop**. Verder zijn er een aantal rubrieken waar je je problemen en vragen kwijt kunt. Zoals de rubriek **Buurman weet alles**. Aan de buurman kun je alles over de tuin vragen. Volgende keer **Vraag het aan Dalhia** kun je ander soort vragen en problemen kwijt. Lever kopij in voor de volgende nieuwsbrief! Verder is er een **zoekplaatje**. We zijn benieuwd wie het kan vinden.

Het is ter aller tijden mogelijk dingen te schrijven , te vragen of te publiceren in de nieuwsbrief. Zoals je Stuur je opmerkingen of stukjes per mail (redactie@pioniers.nl) of doe een briefje in de Pioniers-bus in de kantine.

Evelien (tuin 109)

p.s We hebben nog niet alle email-adressen van Pioniers. Het zou toch leuk zijn als iedereen deze nieuwsbrief ontvangt. Stuur hem door aan andere Pioniers. En geef je emailadres op bij de redactie! (redactie@pioniers.nl)

NIEUWE SPEELTUIN

Er is een initiatiefgroep gestart die zich gaat bezighouden met de inrichting van de speeltuin. Aan de hand van een basisplan zijn de wensen en mogelijkheden geïnventariseerd en uitgangspunten geformuleerd. Het ligt in de bedoeling om in november een algemene presentatie te houden en er samen over door te praten.

We vinden het fijn wanneer er ideeën van de leden aangedragen worden. Stuur of bel deze dan door. Heb je tijd en zin om in het werkgroep me te doen, dan ben je welkom. Meld je dan aan bij Corinne of Anna.

Corinne Vulink, corinnevulink@hetnet.nl, tel. 030-2734395

Anna Sterk, anna.sterk@hccnet.nl, t el. 030-2319228

Paul van Kan

Jozef Hornman

3. De Tip van de maand



4. Zoekplaatje

Wie weet waar deze foto genomen is?



Mail het antwoord naar de redactie

5. Buurman weet alles

Beste Buurman

Ratten of mollen hebben vorig jaar mijn bollen opgegeten. Er is bijna niets opgekomen van wat ik in de grond heb gezet. Hoe kan ik dat dit jaar voorkomen? Er zit nu ook al weer een mol in mijn tuin. Hoe kan ik de mollen bestrijden.

anoniem

Beste anoniem,

Voor woelmuizen, ratten en mollen zijn klemmen nog steeds het meest doeltreffend. Gebruik handschoenen bij het plaatsen om te vermijden dat de klemmen in contact komen met je lichaamsgeur. Deze zal namelijk de dieren afstoten. De woelrat is een planteneter die aan de zachte ondergrondse plantendelen knaagt van bijvoorbeeld groenten, vruchtenbomen en ook bloembollen.

Als je bloembollen plant kan je ze best in plantmandjes zetten om dit te voorkomen. Daarenboven zijn de mandjes ook handig om de bloembollen uit de grond te halen.

Buurman

Beste Buurman,

Ik heb een stekje van de passiebloem gekregen van 60 cm hoog. Kan ik dat nu in de herfst in de grond zetten? Zal het niet doodvriezen in de winter? Vorig jaar is mijn vlinderstruik namelijk ook kapot gevoren. Hoe kan ik dat soort dingen voorkomen?

Een vrouw met passie

Beste vrouw met passie,

Passiebloemen zijn tropische planten. Sommige soorten groeien hoog in de bergen waar de temperaturen vooral 's nachts flink kunnen dalen. Enkele soorten hebben zich in de Verenigde Staten gevestigd. Zowel de tropische bergsoorten als de soorten met een noordelijke verspreiding kunnen wat kou verdragen. Als er een strenge winter komt kunt u gewoon uw stek in de tuin zetten. In ons Nederlandse klimaat zijn slechts twee soorten redelijk winterhard. De bekendste zijn de veel gekweekte *Passiflora caerulea* (= blauw) en de in 1879 door Constance Elliott in Engeland ontdekte witte cultuurvariëteit van deze soort, Constance Elliott. De grond moet luchtig, en goed doorlatend te zijn. Bij zware kleigrond zullen de wortels aan de oppervlakte blijven en zodoende kwetsbaarder zijn voor vorst.

Buurman

7. Portret van



Mia Canten tuin 97

*Lid van de Pioniers sinds ongeveer 1982
Bestuurslid en in de tentoonstellingscommissie sinds
ongeveer 1995*

Lievelingsbloem: gele roos

Mooiste moment: de avondschemering, zittend in de tuin met de radio zacht aan

Wisten jullie dat Mia het eerste Pioniersblad helemaal in haar eentje gemaakt heeft. In dat blad stonden puzzels, een recept en een vrolijke foto van het toenmalige bestuur.

Zaterdag ochtend 14 oktober.
Mia coördineert de Tuindienst.

Er is geen enkel tuinlid op komen dagen. Dus Mia zit aan de koffie.

Mia en Wiljo doen verslag van het gevecht met de gemeente over het baggeren.

“Ik heb het allemaal tegen die ambtenaren gezegd “ zegt Mia, “maar ze luisterden niet. “

Mia heeft een heleboel te zeggen. Daar kwam ik wel achter toen ik met haar aan een rustige tafel ging zitten om haar te interviewen voor ‘Het portret’. Mia bruijst van het enthousiasme en van de goede ideeën.

Wat doet Mia op woensdagmiddag

Bij de handwerk- en schilderclub komen haar ideeën wel over. Deze creatieve club is door Mia opgericht.. Er is een groep van 16 vaste mensen die iedere woensdagmiddag trouw komen. De ene week wordt er geknutseld en gehandwerkt. De andere woensdagmiddag is het schilderen. Samen met Annie Matthijssen bereid Mia de middagen voor. Ze bedenkt een opdracht, koopt materialen en maakt een voorbeeld. “Mensen gaan echt voorruit. Dat vindt ik zo leuk”zegt Mia “Het belangrijkste is natuurlijk dat ze er lol in hebben. Maar ik kan er zoveel voldoening van hebben als ik zie dat mensen het mooi vinden wat ze gemaakt hebben en dat ze echt iets leren. “

Mia’s passie

Mia organiseert nog meer! De tentoonstelling bijvoorbeeld. “Ik vindt het leuk om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op de tuinen. Wat er groeit en wat er gemaakt wordt. Bovendien bindt zo’n tentoonstelling mensen met elkaar. “ vertelt Mia.

“Het zijn altijd dezelfde die iets insturen. Dat is wel eens jammer. Ik hoop ieder jaar dat er meer mensen meedoen. Van te voren is dat spannend. Ik denk dan altijd dat er niets binnenkomt. Maar uiteindelijk zijn er inzendingen en de tentoonstelling stond er toch weer mooi bij dit jaar. Het is hartstikke leuk om zoiets te organiseren.”

Een bekentenis

“Eigenlijk werkte ik nooit in de tuin. “ bekennt Mia “Mijn man, Paul, deed altijd alles. Na de dood van Paul moest ik opeens zelf voor de tuin gaan zorgen. Eerst zag ik dat helemaal niet zitten, maar ik ga het nu steeds leuker vinden. Nu staan er bloemen in in plaats van groenten. De namen weet ik niet hoor. Maar het doet het heel goed en ik ga er steeds meer plezier in krijgen. Tegenwoordig leer je dat onkruid ook een naam heeft en dat het ook mooi kan zijn. Dat vind ik leuk. Ik kan er nu ook echt van genieten om in mijn eentje op te tuin te zijn en gewoon lekker te zitten. Ik heb vaak veel lawaai in mijn hoofd. Daarom zet ik de radio aan dan hoor ik mijn hoofd niet zo. “

Een hoop mensen luisteren niet

Ik vraag Mia wat haar kracht is. Bescheiden als ze is, zegt ze dat ze niet gemist zou worden als ze het bestuur en de tuin-vereniging zou verlaten. Daar is Wiljo het niet mee eens. “Mia is een bindende factor en ze heeft heel veel te vertellen” voegt Wiljo toe “Alleen de mensen luisteren niet altijd naar haar. “ Daar kan Mia het wel mee eens zijn. Ze vindt dat mensen over het algemeen slecht naar elkaar luisteren. “Dat is jammer. “

We zullen zien of we Mia gaan missen. Deze winter reist Mia voor 4 maanden naar Zuid Afrika. Dat is het land waar ze geboren is. Ik hoop wel dat ze in het voorjaar weer terug komt.

Evelien.

8. Workshop Wilgenvlechten.

Het is toch jammer dat je 's winters eigenlijk niet of nauwelijks gebruik maakt van je tuin. Terwijl je met zo'n laag zonnetje in de rug en een warme chocolademelk in het vooruitzicht best een paar uurtjes lekker buiten zou kunnen zijn. Je zou kunnen gaan vlechten met wilgentakken bijvoorbeeld.

In mijn eigen tuin heb ik een paar jaar geleden verschillende hekjes gevlochten maar je kunt ook denken aan een boog voor klimplanten of rozen, een prieel of serieuze schutting.

Het wilgenhout kan door de gemeentelijke plantsoendienst geleverd worden op het pleintje voor de kantine. Dat is ruw materiaal dus we beginnen in ieder geval gezamenlijk met het voorbereidende werk als het verzagen en kaalknippen van de takken. Verder zouden we elkaar kunnen helpen met het versjowen, schillenen en zetten van de verticale paaltjes etc.

Het hangt af van de grootte van de groep en de grootsheid van de plannen maar ik kan me zo voorstellen dat we drie of vier middagen bij elkaar komen. De data staan nog niet vast maar de gemeente snoeit in ieder geval in de winter en het weer speelt natuurlijk een rol. In bijvoorbeeld Januari of Februari 2007 zouden we wat kunnen plannen.



Als je interesse hebt kun je contact met me opnemen. Vriendelijke groet, Pieterneel Hooghiemstra. (tuin 31)

Telefoon: 030 2311345. Email wilgenvlechten@12move.nl



9. van het bestuur

Er wordt komende periode hard gewerkt bij De Pioniers. Een overzicht van werkzaamheden:

- Door de nieuwe wetgeving mag de vereniging geen gebruik meer maken van een septic-tank. We worden op het riool aangesloten, dit gebeurt voor de paden vervangen gaan worden.
- Daarna gaat worden de paden vernieuwd.
- De bruggetjes zijn hard aan vervanging toe, deze worden door de aannemer weggehaald en vervangen door een zogenaamde duiker. Dat is een doorgang onder het asfalt, die zorgt voor de verbinding tussen de slootjes. Dit betekent dat vanaf de vervanging alle tuinen voor brandweer en ambulance bereikbaar zijn.
- Het snoeien van de grotere bomen. In de laatste vergadering van het AVVN en de besturen van de verschillende tuincomplexen is duidelijk geworden dat dit niet meer in 2006 zal gebeuren. Zodra bekend is wanneer er weer gesnoeid gaat worden maakt het bestuur dit bekend.

10. Recept met zevenblad

Zevenblad: eet het om er van af te komen!

Het verhaal gaat dat de Romeinse veldtroepen zevenbladwortels in een builtje aan de riem mee op campagne namen. Zodra een stad of een strategisch punt belegerd werd gooiden de legionairs de wortels op een akker. Binnen twee weken kon er worden geoogst. Met deze methode was er altijd voldoende vers voedsel voorradig. Zevenblad werd in die tijd gezien als een lekker en gezond maaltje. Kleine stoottroepen reisden vaak vooruit de wortels te planten. Als je even buiten een nog niet belegerde stad velden zag met jong zevenblad dan wist je dat er een belegering op komst was. Tegenwoordig wordt zevenblad gezien als onkruid. Voor veel tuinders is het een plaag, waar je maar moeilijk van af komt. In plaats van het te bestrijden met de schop zou je het ook gewoon op kunnen eten. Het is een zeer gezonde groente, rijk aan vitamine C, pro-vitamine A, kalium, calcium, magnesium kiezelduur. Je kunt het eten als spinazie. De smaak heeft iets weg van wortel/peterselie het behoort tot de schermbloemige familie: witbloeiende kruiden met geveerde bladen, wortel pastinaak, peterselie.

Je kunt het plukken vanaf het vroege voorjaar tot in het najaar.

Tip: zodra het zevenblad bloeit schijnt er een sterk laxerende werking vanuit te gaan, gebruik het dan met mate!



E. Hallier, 1886

Zevenblad groenteschotel (4 personen)

Benodigdheden

- 300 gram zevenblad (zonder stengels, gewassen en gesneden)
- 2 eetlepels olie
- 2 middelgrote uien (gesneden)
- 2 appels (in blokjes)
- 1 theelepel kerrie poeder
- zout, peper, evt. bouillonpoeder
- 3 eetlepels crème fraîche (of als je dat niet hebt, ongeslagen slagroom)

Bereiding

Fruit de uien aan in olie en voeg de appelblokjes toe. Even omscheppen en daarna het zevenblad toevoegen. Even flink doorverhitten en omscheppen. Kerrie poeder, zout, peper en eventueel wat bouillonpoeder toevoegen. Afmaken met crème fraîche. Serveer deze groenteschotel met rijst of pasta.

Eet smakelijk!

Daan Westerink en Peter Voortman, tuin 32