

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2006

**Allereerst wenst de redactie u allemaal een heel goed tuinjaar toe in 2007.
Komt u ook naar de nieuwjaarsborrel op 21 januari om 16.00 uur?**

Redactie

Ik zal wel nooit te weten komen hoeveel mensen deze nieuwsbrief eigenlijk lezen. Iets wat op de computer binnenkomt en dan op je beeldscherm staat is een stuk minder aantrekkelijk dan een gezellig papieren boekje, denk ik. Je kunt de nieuwsbrief natuurlijk printen. Dan wordt het een leesbaar blad. Er staan kleuren foto's in. Dat is duur om te printen!. Het is mogelijk de printer op zwart wit te zetten. De foto zijn dan minder mooi, maar het scheelt in de kosten.

Ach, waar heb ik het over. De lezers van dit schrijven zijn natuurliefhebbers. Die hebben niets met printers en zo.

Het is winter. De tuin slaapt. Tenminste zo hoort het te zijn in de winter. Maar in mijn tuin proberen de frambozen nog steeds te rijpen en er bloeit een anemoontje.

Ik heb wat bedacht: Om te inventariseren wie de nieuwsbrief lezen vraag ik alle pioniersleden mij te mailen wat er in hun tuin in bloei staat op dit moment. Dat kunnen we dan in de statistieken schrijven.

redactie@depioniers.nl (in de vorige nieuwsbrief stond een verkeerd mailadres, dit is het juiste!)



P.s. We hebben nog niet alle email-adressen van Pioniers. Het zou toch leuk zijn als iedereen deze nieuwsbrief ontvangt. Stuur hem door aan andere Pioniers. En geef je emailadres, of het adres van een buurman of vriend, aan de redactie!

redactie@depioniers.nl

Evelien (tuin109)

ZOEKPLAATJE

Waar is deze foto genomen?



Het antwoord van het zoekplaatje van vorige keer: het is Tuin 116

De Tips van de maand

- De rode hoedjes van de lampionnenplant kun je heel voorzichtig over een kerstlampje heen zetten. Zo krijg je verlichte lampionnen en heb je prachtige natuurlijke lichtjes in je huis.



- Wat te doen in de winter? Ga naar kasteel Groeneveld in Baarn (Een tip van Anna Sterk) In en rond kasteel Groeneveld kunt u tot en met 7 januari 2007 een tentoonstelling bezoeken over Volkstuinen in Nederland. Lees er meer over op onderstaande link.
- <http://www.kasteelgroeneveld.nl>

Portret van Hedwig en Michel, tuin 38



Michel Jacobs, Hedwig Maes, Ko (5)

Tuin 38

Lid van de Pioniers sinds ongeveer 2000

Lievelingsbloem: Teunisbloem en Vingerhoedskruid

“... allebei deze bloemen willen maar niet bloeien in mijn eigen tuin...”

Mooiste moment: Hedwig houdt het meest van de zomeravonden. Als haar zoontje Ko in het tuinhuisje ligt te slapen en zij nog een klusje in de tuin doet. “In de tuin werken is zo ontspannend. Je kunt aan niets anders denken.”

Wisten jullie dat: Hedwig en Evelien van plan zijn een barbecue te organiseren van de zomer. Ze willen dit traditionele zomerfeest in een nieuw jasje steken.

Hedwig en Michel wonen met hun zoontje Ko en met buurman Arjen met zoon Gijs op de Willem van Noortstraat. Hedwig en Michel hebben een eigen bedrijf in het ontwerpen van interieurs: **Het Huis** www.vofhethuis.nl

Ik interviewde Hedwig niet over ‘het Huis’, maar over de tuin.

Aan het einde van de Rozenlaan

Waar de Rozenlaan dood loopt ligt tuin nummer 38. Het lijkt een rustige tuin omdat er nauwelijks buren zijn. De tuin is ruim en schaduwrijk. Langs de sloot ligt een brede windsingel waar Michel en Hedwig hun houtopslag hebben. Toch is het minder rustig dan je zou denken. Hedwig en Michel hebben steeds meer last van de cursussen en feesten bij de scouting. Op zomeravonden schalt de percussie over het complex. Dat is eigenlijk het enige nadeel van deze tuin. “We hebben heel wat zomers op in ons tuinhuisje gekampeerd”, vertelt Hedwig. “De tuin is een paradijsje. Je bent er in een andere wereld. Ik geniet erg van het buitenleven. De laatste twee zomers konden we helaas iets minder intensief in ons tuinhuisje zijn. Dat komt voornamelijk omdat we een nieuw huis hebben gekocht waarin een heleboel moet gebeuren.”

Speklappen en worsten

Hedwig komt uit een dorp. Op de tuin vindt ze iets van die dorps sfeer terug. "Toen wij hier kwamen waren er veel huisjes verwaarloosd omdat het terrein geen verlenging van de vergunning zou krijgen. Gelukkig ging dat niet door en kwamen er veel nieuwe mensen. Op het terrein hing een sfeer van vergane glorie. Daar werd ik meteen heel blij van. Wij waren toentertijd één van de eersten van de jongere generatie op het terrein. Ik weet nog goed dat wij voor het eerst naar de barbecue gingen. Ik voelde me net een Amsterdammer die in een dorp koffie komt drinken na de kerk. Meneer Buitendorp was nog voorzitter. Hij riep door de microfoon om wanneer de speklappen en worsten klaar waren. Iedereen kreeg een consumptiebon voor een drankje. Het was erg gezellig en ik heb mijn beste vriend Arjen (tuin 26) daar ontmoet. De barbecue is een goede gelegenheid om andere tuinleden te leren kennen. "

Winterromantiek

In de beginjaren dat Hedwig en Michel hun tuin hadden, brachten ze bijna elke zomeravond door met Arjen en Constance. Ze speelden dan iedere avond een spelletje jeu de boules. Hedwig en Michel hebben namelijk een echte jeu de boules baan op hun tuin!
In de winter zagen ze hun tuin vrienden eigenlijk nooit. Dat was jammer. Uit heimwee naar de zomermaanden besloten ze om 'oud en nieuw' te vieren op de tuin. Op 31 december bakten ze met z'n vieren lamskoteletten op de kachel en stookten ze een vuurtje buiten in de tuin. Er lag sneeuw dat jaar. Het enige vuurwerk wat ze hadden waren de sterretjes in het gras. Verder was het stil en eenzaam op het terrein. "Dat was een heel romantisch begin van het nieuwe jaar " verzucht Hedwig.

Evelien (tuin 109)

Snoeidag

Op Zaterdag 27 januari gaan we weer snoeien op *de Punt* onder leiding van Rob van der Steen. Wil je leren hoe je moet snoeien of kun je het al en wil je mee werken meld je aan. We beginnen met koffie en sluiten af met soep!
Aanmelden via de e-mail: snoeien@depioniers.nl

Renovatie complex

De aannemer is begonnen met het asfalteren van de paden, zo'n 80% van alle paden is al gedaan. De bruggetjes op ons complex waren in erg slechte staat en vervangen vond de gemeente te duur. De bruggen zijn nu vervangen door duikers. Dit heeft het beeld van ons complex wel aangetast, maar hulpdiensten kunnen gelukkig nu wel alle huisjes bereiken. Laten we hopen dat dit in de praktijk niet nodig is. Door het slechte weer zijn ze tijdelijk gestopt met de werkzaamheden. Dit is natuurlijk heel vervelend voor De Pioniers. In het voorjaar wordt de rest van de paden en het voor terrein afgemaakt.

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 21 januari is er de nieuwjaarsborrel in de kantine. Deze keer is er naast de nieuwjaarswens een presentatie door de "Speeltuincommissie". De commissie wil de leden graag laten zien welk voorstel ze hebben voor de herinrichting van onze speeltuin. Aanvang om 16:00 uur. De voorzitter opent de middag daarna presenteert de speeltuincommissie haar plan. Daarna zijn er hapjes, drankjes en soep. Het zou leuk zijn als u zelf nog wat hapjes of salades mee wilt nemen!
Heeft u nog vragen of opmerkingen stuur deze dan naar nieuwjaarsborrel@depioniers.nl

Oproep bestuur

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe leden voor diverse commissies en het bestuur. Er is heel veel werk voor de boeg en willen ons best doen om een aantal zaken goed aan te pakken. We hebben echter daar jullie hulp bij nodig.

We zijn opzoek naar mensen voor directe ondersteuning van het bestuur, bij het secretariaat en de penningmeester. Voor de commissies zoeken we mensen die kunnen helpen bij groenbeheercommissie, kantinebezetting en nog veel meer. Heeft u tijd om wat voor de vereniging wil doen of u heeft goede ideeën meldt u dan aan bij het bestuur via de e-mail: bestuur@depioniers.nl of wtukker@wanadoo.nl, of schrijf naar:

Secretariaat De Pioniers
Wevelaan 58
3571 XS Utrecht

Recept: Winterpostelein (informatie) voor 2 personen

Winterpostelein komt oorspronkelijk uit arctisch Noord-Amerika en Groenland, maar werd ook wel gevonden in de hogere gebieden langs de Middellandse zee. De Oude Grieken, Egyptenaren en Romeinen aten hun buik er al mee vol. De middeleeuwse Arabieren noemden de postelein zelfs *de gezegende groente*. Nu groeit het ook in ons land in de duinen langs de kust. En je ziet het plantje ook veelvuldig op de moestuin, maar het wordt door velen beschouwd als onkruid. En dat is geheel onterecht.



In ons land wordt winterpostelein voornamelijk opgekweekt in de koude kas in de wintermaanden. Tot Palmpasen kan het geoogst worden want als de lente begint dan gaat het bloeien. Winterpostelein is rijk aan vitamine C en mineralen en bovendien bevat het een zeer laag nitraatgehalte. De tere plantjes zijn een paar dagen vers te houden in een natte doek in de koelkast. Kook winterpostelein niet. Eet ze rauw in een salade of in een stampot.

Peter (tuin 32)