

In dit nummer

<i>Eveliëns gedachten</i>	1
<i>Buurman weet alles</i>	2
<i>Portret van Evarien en Merel Tuitert</i>	3
<i>Zoekplaatje</i>	3
<i>De Vlaamse Kermis</i>	4
<i>Pioniersfeest op 8 september en recepten</i>	4
<i>De tentoonstelling</i>	5
<i>Tip van de maand</i>	5

Poezie van de buurman

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

*Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: "Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorlags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!" -
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
"Waarom," zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?"
Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan."*

P.N. van Eyck

Eveliëns gedachten

Beter een goede buur dan een verre vriend.

We hebben allemaal zijburen, achterburen en overburen, lastige buren, vriendelijke buren, rare buren, buurkinderen en buurhonden, onkruid van de buren en bloemen van de buren.

De buurvrouw wil haar heg laag. Op eens is er een heel stuk af. Nu kun je zo op het barbecue-terras van de buren kijken. Dat was niet de bedoeling.

Blijkt het later toch weer gezelliger te zijn dan je dacht. Ze nodigen je uit voor een glaasje wijn en je hebt een onverwacht feestelijke zomeravond bij de buren. Nou, denk je,

dan zal ik het zevenblad onder de heg weer eens flink gaan aanpakken. Want je weet dat de buren zo'n hekel hebben aan het wilde onkruid wat overwaait en onderdoorkruipt. En wat vinden de buren van je hond die te pas en te pas onpas tegen iedereen blaft. Ach ja, de overburen hebben kinderen. Kinderen maken ook wel eens lawaai.

Buren geven overlast en ergernis. Soms. Meestal niet.

Buren zijn enorm gezellig en handig. Je kunt er het gereedschap lenen wat je zelf niet hebt. De buren helpen bij moeilijke klussen. Ga maar eens in

je eentje een hoge boom snoeien. Buren zijn gezellig. Even een praatje bij het tuinhek. Onverwacht een kopje koffie.

Mijn buurman Emiel weet heel veel. Nu leek mijn bamboe dood te gaan. Ik heb aan mijn buurman gevraagd wat ik er aan kon doen. Kijk verder op in de nieuwsbrief voor het antwoord van de Buurman. Mijn buurman weet niet alleen veel, maar blijkt ook nog heel poëtisch te zijn. Hij stuurde me een gedicht; De Tuinman en de dood. Dat gedicht wil ik jullie niet onthouden.

In dit nummer een verslag van de Vlaamse kermis en van de jaarlijkse tentoonstelling. Verder onze vaste rubrieken Buurman weet alles, tip van de maand, zoekplaatje en een recept als tip voor het Pioniers-kook-feest op 8 september.

De redactie heeft Evarien Tuitert geïnterviewd. Zij is een nieuwe Pionier en gaat voortaan de nieuwsbrief vormgeven.

Hier volgen een aantal tips om op goede voet te komen/blijven met je buren:

- Maak af en toe een praatje
- Houd het onkruid bij de heg weg
- Vraag regelmatig aan de buren of ze last van je hebben
- Vraag de buren eens om raad

*Eveliëns,
Tuin 109*

Buurman weet alles

Beste Buurman

Wat een regen, hè? Geen wonder dat wij niet gezellig bij ons tuinhuisje zitten. Thuis voor de televisie zeker.

Weet jij waarom de bamboe tussen onze tuinen er zo raar droog uitziet. Komt het omdat hij bloeide? Of is hij verdroogd?

Tot betere tijden, Een doorweekte buurvrouw



Hallo regendruppende buurvrouw,

Het is een mysterieus iets, de bloeiende bamboe. We hebben het hier hoogstwaarschijnlijk over de *Fargasia nitida*. De deskundigen voorspelden al een massale bloei in 2006/2007, met als kroon op deze levensbruisende activiteit: de dood. Wat een ongebreidelde passie kent de plantentuin toch. "Après nous le deluge" moet zo'n plant denken, en hij (zij) heeft gelijk gekregen: vorig jaar dood en nu overstromen onze tuinen!

Wat omhelst dit mysterie? Een ingebouwde biologische klok? Het schijnt eens in de 40, 80 of 100 jaar voor te komen. Een compleet mysterie voor de romantici onder ons en voer voor diepgaande overpeinzingen van onnavolgbaar kosmische aard.

Een navrant bijverschijnsel: In China breekt er hongersnood voor de panda-beer aan, want dat eten ze en zijn er dol op.

Een meer wetenschappelijke verklaring moet in de wortels gevonden worden: die zijn kort en bevatten weinig reservevoedsel, waardoor de plant snel uitgeput is en geen nieuwe scheuten aan kan maken.

De enige redding is opnieuw zaaien: probeer het beste zaad uit de halmen te halen, de oude planten weg te halen en mogelijk dat het zaad voor nieuw aanwas zorgt. Er is namelijk verder niets aan te doen. Bij andere bamboesoorten helpt wegsnijden van de dode halmen nog zodat er mogelijk nieuwe scheuten aankomen, maar bij deze soort heeft dat geen zin. Wat dan? Een Gamma schutting gaat nooit dood, want dat is die al. Maar maakt de tuin ook niet echt tot een bloeiend geheel. Toch maar wat struiken en ander levend goed als natuurlijke barrière tussen onzer beiden weelderig verblijven.

Dag buurvrouw
ik duik weer in een mooi boek

ps. op pagina 1 het gehele gedicht van P. van Eyck dat wij allen kennen van de middelbare school!

Dag Buurman

Ik ben dit jaar met een bescheiden groentetuintje begonnen. Nu zie ik een aantal mensen op het complex kraanwater of regenwater gebruiken voor de groentes. Ikzelf begiet ze met slootwater. Maar ik vind de sloot er wel vies uitzien. Heeft dat vieze slootwater effect op mijn eten?

Het groentevrouwetje

Beste Buurvrouw

Ik snap ook niet waarom de mensen kraanwater gebruiken, er is een gerucht op ons complex dat je daardoor minder onkruid op je tuin zou krijgen. In feite is het slechter voor je planten omdat er in drinkwater chloride en fluor zit, en natuurlijk ook kalk in gebonden vorm, dit alles is voor planten niet okay, of minder goed ...

In slootwater zitten daarentegen allerlei mineralen die juist gezond zijn voor de tuin. Ik vind het gebruik van kraanwater verspilling van drinkwater.

de verre buurman



Evarien heeft de tuin samen met haar schoonzus Chandra. Ze zijn lid van de Pioniers vanaf december vorig jaar.

Mooiste moment op de tuin van Evarien:

Als de zon aan het zakken is, na 3 uur.

Mooiste plekje op het park van Merel:

Merel is graag op het grasveldje tegenover de flat bij de eenden.

Lievelingsplant van Evarien:

Campenula en Lavatera. Ze heeft deze planten zelf nog niet in haar tuin.

Lievelingsplant van Merel:

Bietjes.



Portret van Evarien Tuitert en Merel (7 jaar) Tuin 3

Bamboe en coniferen

Evarien is opgegroeid met een tuin en veel buiten zijn. Nu woont ze op een flat. Daar heeft ze alleen een balkon. Ze paste een paar jaar geleden op een tuin bij de Pioniers. Toen dacht ze: Dat wil ik ook. Ze heeft 1½ jaar op de wachtlijst gestaan. Toen kon ze, samen met Chandra, tuin 3 overnemen. Haar tuin is vrij donker. Hij staat vol met bamboe en coniferen.

Evarien heeft als eerste een boekje ge-

Haar tuin is vrij donker.

Hij staat vol met bamboe en coniferen.

kocht over bomen. Ze heeft haar grote coniferen opgezocht. De boom heet: Reuze levensboom. Dat is een mooie naam. Toch willen Evarien en Chandra er graag een paar bomen weghalen. De bomen halen veel zon weg. Ze hebben al met de burens overlegd. Die zijn er ook blij mee als er wat uitgedund gaat worden.

Evarien wil graag wat meer bloemen in de tuin. Ze heeft zaden opgespaard en gedroogd. Volgend jaar gaan die zaden de grond in. Dit jaar is het nog een verrassing wat er vanzelf opkomt. Zo'n eerste jaar op een nieuwe tuin moet je ontdekken wat er in staat.

Eenden en waterduiveltjes

"Je gaat toch niet mijn boom weghalen?" vraagt Merel. Ze heeft namelijk een boomhut. Evarien stelt haar dochter gerust. De grote boom waaronder Merel haar hut heeft, laat Evarien

staan. Merel heeft al een tafeltje en twee pannen in haar hut. Toch is Merel vaker op pad dan in de tuin. Ze houdt er van om alleen over het terrein te dwalen.

Merel heeft twee lievelingsplekjes. Op haar eerste lievelingsplekje heeft ze een moeder-eend met 2 kleintjes gezien. Op haar andere lievelingsplekje zitten waterduiveltjes in het meer. Waterduiveltjes zijn zwarte vogeltjes met een wit bekje. Ze houden van water, maar eten dingen van de aarde. Merel wil graag een glijbaan, een klimrek en een schommel in de speeltuin. Ze was van plan om met de Vlaamse kermis mee te doen om geld te verdienen voor de speeltuin, maar ze was die zaterdag ziek.

De burens

Evarien en Merel beginnen wat mensen te leren kennen bij de Pioniers. Ze moesten even wennen. Maar Evarien heeft gemerkt dat de mensen het leuk vinden als ze iets vraagt. Nu vraagt ze adviezen aan haar burens. De overbuurman kent haar tuin een beetje. Hij snoeide de tuin wel eens voor de vorige eigenaars. De overbuurman waarschuwt Evarien tegen het

Haar buurvrouw aan de andere kant weet veel over tuinieren.

oprukkende bamboe. Haar buurvrouw aan de andere kant weet veel over tuinieren. Zij kent alle plantennamen. Evarien krijgt veel tips van haar. Op dit moment is Evarien actiever in

Wisten jullie dat
Evarien voortaan de lay-out van de nieuwsbrief gaat maken? Deze zomer-nieuwsbrief is door haar ontworpen. Evarien is grafisch ontwerper.

de tuin dan haar schoonzus Chandra. Die heeft het erg druk. Maar ze zijn wel samen verf voor het huisje en gordijnen gaan uitzoeken. Het huisje wordt deze zomer opgeknapt. Evarien en Merel gaan deze zomer niet op vakantie. Ze zijn van plan veel op hun tuin te zijn. Jullie komen hen vast tegen deze zomer.

Zoekplaatje

Wie weet waar deze foto is gemaakt?



De Vlaamse kermis

Wat een gezellige boel was het zaterdag 16 juli bij de Pioniers

Toen ik om 1 uur bij het clubhuis arriveerde werd ik bijna omver gelopen door een horde hollende kinderen. De sponsorloop. Ze liepen rondjes te rennen rond het plein. Wat een energie. Moeten we vaker doen. En het bracht veel geld in de schatkist. Net als de rommelmarkt en het origamivouwen, de pannenkoeken van Judith en de wafels. Er waren ook allerlei bijzondere spelletjes. Ik heb een tijdje staan kijken bij 'schoteltjes kapot gooien tegen een stapeltje stenen'. Het plein was druk en vol Pioniers die spelletjes deden en leuke spulletjes kochten of verkochten. Mensen kletsten met elkaar. De kantine had de hele dag door een heleboel klandizie.

Bingo spelen kan iedereen. Dat bleek. De kaarten van één euro vlogen er uit. Kootje trok de nummers en speleider Jozef hield de vaart er in. Jong en oud hield de pennen in de aanslag. B10. G62. Bingooooo! Jozef had de discipline er in. Je moest stil zijn tijdens het oplezen van de nummers en hard schreeu-

wen als je je kaart vol had. Gezellig! Ik heb gehoord dat er 1000 euro opgehaald is voor de speeltuin. Ik heb alleen begrepen dat de schatkist verdwenen was. Alle kinderen moesten helpen zoeken. Hoe dat afgelopen is weet ik niet...

Evelien



Kom, we koken op het plein, vanavond!

Pioniersfeest op 8 september

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat er een Pioniersfeest zou komen op 7 juli. Het feest is verschoven naar 8 september. Zet het vast in je agenda. We gaan met elkaar op het plein koken. Je neemt zelf je ingrediënten mee. Zo kan je eindelijk eens bij elkaar in de keuken kijken. En lekker proeven bij je burens.

Receptentips

voor op het Pioniers-kookfeest: diverse pastasalades! Proeven welke de smakelijkste is.

Pastasalade met abrikozen en gorgonzola

100 gr pasta naar keuze (bijv. farfalle of fussili)
25 gr pijnboompitten
2 bosuitjes
1 grote teen knoflook
2 el witte wijnazijn
4 el olijfolie extra vierge
1 el verse tijmblaadjes
2 el fijngehakte verse basilicum
½ krop eikebladsla
6 verse abrikozen
150 gr gorgonzola
Geheel op smaak brengen met zout en versgemalen zwarte peper.

Pastasalade met ham

250 gr pasta (bijv. penne of farfalle)
½ el honing
1½ el witte wijnazijn
3 el mayonaise
1 bosje bosui
200 gr parmaham
250 gr kerstomaatjes
150 gr parmezaanse kaas (niet geraspt)
enkele blaadjes basilicum

Pastasalade met vis

100 gr gerookte paling (Alternatief: gerookte forel of zalm)
100 gr pasta (bijv. farfalle)
3 tomaten
2-3 bosuitjes
1 bakje honing-mosterddressing (100 gr)
½ zakje gemengde jonge bladsla (100 gr)
Geheel op smaak brengen met zout en versgemalen zwarte peper.
Dressing
1 el citroensap
2 tl honing
1 el mosterd
4-5 el olijfolie extra vierge
Zout en peper naar smaak toevoegen.

De tentoonstelling 30 juni/1 juli

Toen ik het clubgebouw binnen kwam op zaterdagmiddag om de tentoonstelling te bekijken was er helemaal niemand. Later werd het wat drukker. Zou het aan de hoeveelheid regen liggen?

Er zijn 56 inzendingen

Daarvan zijn er 23 door één persoon uit de tentoonstellingscommissie zelf gemaakt. 14 tuinen hebben meegedaan. 8 kinderen stuurden iets in.

De organisatoren Mia, Gerda en ??? hebben zich voorgenomen een glimlach op hun gezicht te houden. Dat houden ze niet helemaal vol. Ik zie ook een traan. Maar dat ligt misschien niet aan de tentoonstelling.

Mia vertelt me hoe leuk ze het vindt om de tentoonstelling in te richten. Ze is al een paar dagen, samen met de zonen van Wiljo, bezig geweest om de elementen te schilderen waar de bloemstukken op komen te staan; Groen met wit dit jaar.

Het thema van de tentoonstelling is vissen. Mia heeft mooie vissen schilderijen laten maken bij de knutselclub. Ze heeft een tekening van een vis in zes stukken geknipt. Deze stukken werden gekleurd en later aan elkaar geplakt. Zo is er een bont vissenschilderij ontstaan. Creatief.

Het zijn natuurlijk niet de vissenschilderijen, maar vooral de bloemstukken die de tentoonstelling haar gezicht geven. Er staan een paar weelderige boeketten. Maar ook hele eenvoudige bloemstukken; een takje in een mooi vaasje of een paar bessen op een schaalpje.

Ik vertel Mia dat ik zo'n eenvoudig takje niet snel zal inleveren. Ik denk dat dat niet goed genoeg is. Een potplant zal ik ook niet snel brengen. "Anderen hebben veel mooiere planten," denk ik dan. Zouden meer mensen dat soort schroom hebben?

"Het gaat niet om de prijs," zegt Mia. "De keurmeester is streng. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat om het plezier."

Volgens Mia is het toch niet meer zoals vroeger. "Toen was de tentoonstelling het evenement van het jaar. Er was zelfs een tijd dat je alleen Chrysanten kon inleveren. Die moesten dan in een zwarte vaas staan. Maar dat hoef je nu niet



Uitslag van de tentoonstelling

Groeten & Fruit 1 Fam. Verhoef

2 Fam. Straatman

3 Fam. Hilhorst

Potplanten 1 H Allal

2 Fam. Verhoef

3 Michel van der Zijden

Bloemschikken 1 Mev. van de Coterlet

2 Mev. van der Voort

3 Mev. Canten

Snijbloemen 1 Fam. Hilhorst

2 Mev. van de Coterlet

3 Fam. Straatman

Creatief

1 Hr. Huysen

2 Fam. Hilhorst

3 Mevr. Canten

Publieksprijs

1 Fam. Hilhorst

2 Fam van de Coterlet

3 Mevr. van der Voort

Kinderen die mee hebben gedaan:

Rafaello, Melvin, Remco, Rashan, Pauli, Djordy en Milio.

meer te proberen. Mensen tuinieren anders. Dat maakt niet uit. Het gaat er om dat de mensen meedoen."

Evelien

Tip van de maand

Het bezoek aan de tentoonstelling heeft geïnspireerd tot de Tip van de maand.

Knip een boeket uit je tuin en zet het thuis in een vaas. Het hoeft helemaal niet veel te zijn. Zelfs één tak kan heel mooi zijn.

Is het slecht weer en heb je geen zin om in de regen naar de Pioniers te gaan?

Zo geniet je toch van de kleuren van je tuin.

Over regen gesproken. Niet iedereen wordt afgeschrikt door de vele buien.

Sommige mensen zijn toch heel veel op de Pioniers. Ze slapen er zelfs. Zij vinden het heerlijk weer.

Bij de pioniers is het altijd beter weer dan thuis!