

## In dit nummer

<i>Van de redactie</i>	1
<i>Van het bestuur</i>	2
<i>Het eendje</i>	3
<i>Buurman weet alles</i>	4
<i>Tip van de maand</i>	4
<i>Aankondiging Tentoonstelling</i>	4
<i>Klaargespeeld</i>	5
<i>Verlag Pioniersfeest</i>	6
<i>Verlag Groen moet je doen</i>	7
<i>Ingezonden brief : de Punt</i>	7
<i>Portret Familie van der Voort</i>	8

## Van de redactie

*Deze nieuwsbrief is bijna te kort om alles te plaatsen zoveel activiteiten waren er de afgelopen maanden. Er zijn veel ingezonden stukken dit keer. Het meeste is positief en enthousiast. Maar er werd ook een klacht en een teleurstelling ingezonden. Lees beiden!*

"Ik krijg weer zin om iets voor de vereniging te doen". "Ik word helemaal vrolijk als ik de nieuwsbrief zie, en krijg zin om direct weer naar de tuin te gaan." zeggen enkele tuinliefhebbers. "Ik loop zo graag over jullie complex. Wat jammer dat het achterhek nu dicht is," zegt een wandelaarster van 'buiten'.

Beste wandelaarster, binnenkort komt er een nieuwe knop op het achterhek zodat u gewoon net als vroeger het complex door de achterdeur kan verlaten.

Deze roodharige wandelaarster van buiten sloot zich ook aan bij de rondwandeling die Paul van Kan op 13 juli over het terrein gaf. Er waren nog 9 andere, sommige hoogbejaarde, gasten. Paul heeft veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het terrein én hij weet alles te vertellen over de flora en fauna. Reuze interessant! Een deel van zijn kennis is verwerkt in de folder, méér zal er binnenkort te lezen zijn op de website.

Paul, Evarien, Evelien en Andrea zijn bij elkaar gaan zitten in een 'communicatiegroepje' om naast de nieuwsbrief, ook een folder, een verbeterde website (met hulp van Jos Berkers) en wellicht een Pioniershandboek te ontwikkelen. Als er mensen zijn die ideeën hebben over het verbeteren van de communicatie dan kunnen ze bij ons terecht (of op [redactie@depioniers.nl](mailto:redactie@depioniers.nl))

Folders en een website zijn belangrijke dingen in deze tijd. Toch eigenlijk ook een beetje raar. Want op een tuinenpark is toch de allerbelangrijkste communicatie het praatje langs het pad en het groeten van de burens die ook met een schop in de hand naast de tuinstoel staan. Dus Pioniers, laten we de babbels, aanbevelingen, groeten en grapjes langs het tuinpad niet vergeten.

*Tot op de tuin!*

*De redactie*



# Van het bestuur

• Voorterrein • speeltuin • Pimp de Pioniers • opknappen kantine • hekken • bezoek van alle gemeentefracties i.v.m. een wijkbezoek met als thema groen • Groen moet je Doen 1 juni • informatie folder De Pioniers • nieuwsbrief • eetfestijn • wandelmiddag voor de buurt • koffie met gebakochtend • voorbereidingen tentoonstellingsweekend in augustus • vernieuwde website • binnen halen achterstallige contributie • netwerken behoud en verfraaiing complex • veiligheid complex....

Daar zijn we samen met jullie de afgelopen tijd mee bezig geweest en bijzonder trots hoe alles vorm krijgt en verlopen is en zal gaan verlopen. Het is alweer augustus, het jaar is ruim op de helft en we hebben veel om op terug te kijken en nog veel om te doen.

Het voorterrein en de entree zijn prachtig geworden, de kantine wordt steeds gezelliger (is nog niet helemaal af). De zaterdag voor de Groen moet je doen dag/opentuinendag was een feestje, meer dan 20 mensen hebben het terrein gepimpt. Geveegd, gesopt en gesnoeid.

Groen moet je doen dag 1 juni, was een gezellige informatieve dag, met muziek, de lancering van een echte informatie folder over De Pioniers. De Punt was vertrekpunt voor een informatieve fietstocht onderleiding van Rob van der Steen. Zeker de moeite waard om volgend jaar weer zo'n dag te houden. Uit het leefbaarheidbudget hebben wij een vergoeding tot 1500 euro toegekend gekregen om de dag te organiseren. De Utrechtse politiek heeft dankzij de gemeentefractieavond Groen en de Groen-moet-je-doen-dag kennis gemaakt met ons complex en meer beeld gekregen bij hoe belangrijk dit soort groen in de wijken is en voor de bewoners van Utrecht.

En wat leuk dat de visjes en kikkervisjes die op de Groen-moet-je-doen-dag gevangen zijn, nog lange tijd in het aquarium in de hal te zien waren. Er zwemmen nu nog steeds twee visjes, die iedere week verse watervlooiën

krijgen. De kikkertjes zijn weer terug gezet in de slootjes en vijvers.

Kijk even op [www.depioniers.nl](http://www.depioniers.nl) en zie hoe mooi de site geworden is. En dat is nog maar een begin. Volgend jaar hopen we een geheel nieuwe site met meer mogelijkheden te hebben. Een aantal enthousiaste leden zijn druk bezig met het totale communicatiegebeuren van de vereniging. Vandaar de folder (waar ook een mooi folderkastje voor in de maak is), de vernieuwde website en binnenkort ook nieuw briefpapier/logo. De folder is in de kantine en de hal te vinden.

De koffie met gebakochtend eind juni was een smakelijke gezellige ochtend.

Om de omliggende buurten kennis te laten maken met ons complex, was er in het weekend van de 12de een begeleide wandeling georganiseerd. Een tiental omwonenden hebben hier gebruik van gemaakt. Het was een leuke informatieve middag.

Ook in dat weekend hebben we ons eetfestijn op het plein gehad. In Griekse sfeer, met muziek en Ouzo! Het was erg gezellig.

De speeltuin is bijna helemaal klaar en moeten nog een paar banken worden geplaatst. De kinderen hebben er al veel plezier en dat is prachtig om te zien! Wel eens over nagedacht hoeveel uren werk hierin zit van de speeltuingroep?

De kantine wordt opgeknapt. In augustus hopen we een ander keukenblok te plaatsen, het schilderwerk binnen af te ronden en de opslagruimte op te ruimen. We zijn op zoek naar een mooie buffetkast. Wie heeft er een voor ons of weet er een te koop (redelijke prijs tot 100 euro). We zijn erg blij met alle leuke reacties over hoe de kantine al is opgeknapt. Het wordt nog mooier.

De contacten met de Wijkraad, het wijkbureau, de wijkopzichter stadsbeheer, de andere twee tuincomplexen zijn goed en zeer regelmatig. Het bestuur heeft de afgelopen periode allerlei vergaderingen /bijeenkomsten betreffende groen, veiligheid bomenbeleid gemeente etc. bezocht. Ook zijn we gesprekken met diverse organisaties aan gegaan.

Onze 1e en 2e penningmeesters hebben in de maand juni nog een behoorlijk aantal leden moeten attenderen dat de contributie nog niet betaald was. Dat heeft een goed resultaat gehad, nog maar twee leden hebben nog niet betaald. Ook het verzekeringgebeuren, d.w.z. afhandeling schade, zoals glasbreuk verloopt goed.

De hekken zijn inmiddels geplaatst en we zijn nu bezig om met de firma's die de hekken geleverd hebben, de kinderziektes op te lossen. Er zullen nog stekelplanten komen en een toegangsbord.

Er zijn drie leden met zeer verwaarloosde tuinen aangeschreven, met de mededeling dat als binnen één maand de tuin niet wordt opgeknapt, het bestuur de tuin en het huisje te koop aan zal bieden. De mogelijke kosten om de



lees verder op pagina 3 >

< vervolg van pagina 2



tuin "verkoopbaar" te maken zal van de verkregen koopsom afgetrokken worden. Hard maar helaas noodzakelijk.

Ook is de tuincontrole weer ingevoerd. We zijn nog aan het bekijken wat nou precies een tuincontrole in moet houden. Laat ons eens weten wat jullie vinden wat onder een tuincontrole hoort.

De tuindiensten lopen niet iedere zaterdag goed. Het is al een paar keer voorgekomen dat er helemaal niemand op kwam dagen.. Wellicht moeten we ook dit anders gaan organiseren.. Veel leden doen al andere activiteiten, maar er zijn helaas toch ook leden die helemaal niets doen. Misschien is daar een reden voor en is dit niet bekend bij ons. Neem eens contact op en zoek samen met ons naar een oplossing. Afkoop á 25 euro per tuindienst is een mogelijkheid dit jaar, maar liever willen we gebruik maken van je kwaliteiten.

In het weekend van de 15de augustus is onze jaarlijkse tentoonstelling. Doe vooral mee! Kom kijken! Waardeer het werk van de tentoonstellingscommissie. Wees trots op wat er op je tuin groeit en bloeit, je creatief je bent of lekker jam kan koken en laat het zien aan je mede tuinleden. En win mogelijk de publieksprijzen! Want het publiek bepaalt dit jaar wie de mooiste, creatiefste leukste etc inzending had. Alle kinderen die iets inleveren krijgen een prijs. Ook dat weekend de winnaar van de zonnebloemenwedstrijd bekend worden gemaakt. Er zal dus binnenkort gemeten worden.

In augustus zullen Hielke en Andrea zich gaan storten op de statuten en het huishoudelijke reglement. De opzet is om in de algemene ledenvergadering met een uitgewerkt voorstel te komen. Het zou fijn zijn als leden met een juridische(notariële) achtergrond en/of verstand van statuten etc, zich zouden melden en mee willen denken.

Kunst op het complex: In onze kantine hangen mooie kunstwerkjes van onze woensdagse hobby club. Zou het ook niet leuk zijn om eens wat kunst buiten te hebben, tentoon te stellen, etc. Wie denkt met ons mee hierover?

Een bewaar/stekkentuin: Op "Ons Genot" in Overvecht hebben ze een tuin, waarop alle leden planten/ stekken etc kunnen zetten die ze over hebben. Andere leden kunnen hier dan weer gebruik van maken. Een idee voor ons complex .

Komend jaar zullen er mogelijk drie bestuursleden gaan stoppen i.v.m. einde termijn. We zijn op zoek naar mensen die in het bestuur plaats willen nemen. De functie van voorzitter bijvoorbeeld. Dit zal een goede netwerker moeten zijn. Iemand die mensen kan enthousiastmeren en zelf ook regelmatig werk zal moeten verzetten. Deelnemen aan het bestuur kost veel tijd, maar is wel zeer lonend. Het huidige bestuur voert met veel plezier hun taak uit en hoopt dat dit volgend jaar, met de nieuwe bestuurders, kan worden voortgezet. Kom eens praten, woon eens een bestuursvergadering mee. Ieder 2de woensdag van de maand.

Wil je iets weten, wil je reageren op de oproepen, trekt het bestuur, vindt je kunst op de tuin ook zo'n goed idee etc, neem contact met ons op. Per mail [secretaris@depioniers.nl](mailto:secretaris@depioniers.nl), per telefoon 030/2723796 of in de kantine. Ieder zaterdag zijn er wel een aantal bestuursleden in de kantine of op de tuin te vinden.

Tot op de tuin  
Het bestuur. (Wiljo Tukker)



## Eendje

*Dag eendje, dag lief, klein, schattig eendje.*

'k Ging water halen in de grote vijver. En daar zwom je, in je eentje, zonder moeder of vader of broertjes en zusjes.

Je zwom heen en weer. En heen en weer. Hoe lang al?

De kant was hoog en steil.

Je zwom naar me toe en ik kon je zo uit het water scheppen met m'n rechterhand.

Ik kon niet anders, want moest ik je overlaten aan de ratten en eksters?

Je nestelde je in m'n handen en we gingen op zoek naar een moeder-eend met jongen. Maar er was er geen.

'k Ging zitten op het bankje op de Punt, in het zonnetje en je deed een dutje.

En toen begon je te piepen. En ja, wat toen? Wat te doen?

Wellicht kan iemand die vaak op de tuin is voor je zorgen, dacht ik. Hokje, badje – tijdelijk natuurlijk. Een huiseend kan toch leuk zijn, dacht ik.

'k Zag het al helemaal voor me.

Ze wilde wel voor je zorgen, maar het kon niet meer. Het was al te laat.

Er waren een paar stuiptrekkingen (nu weet ik wat stuiptrekkingen zijn) en toen, niet lang daarna, was je pffff... weg. Zomaar. Wonderbaarlijk was dat.

Het leek een klein pufje, je leven, een klein onzichtbaar wolkje.

Je lag je heel stil. Heel vredig. Niets bewoog meer.

Dag eendje, met je gele en bruine veertjes, je mini-vleugeltjes, je schattige snaveltje, je lieve oogjes en je grote zwemvoeten.

'k Heb een klein grafje voor je gemaakt, tussen de vergeet-me-nietjes.



## Buurman weet alles



### Beste Buurman

*Nu zit er al weer luis in mijn planten.*

*Ik heb kruiden geplant bij het hekje. En de luizen zijn ook al overgesprongen naar de pioenroos.*

*Ik wil absoluut geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Is de luizenplaag misschien op een natuurlijke manier aan te pakken?*

### Buurvrouw

### Beste Buurvrouw

Probeer eens dille te planten in de kruidtuin. Dille verdrijft luizen. Daarnaast is het ook nog een heerlijk kruid wat goed smaakt bij vis. Als u dan met uw hengeltje bij de achtervijver gaat zitten, vangt u wellicht een lekker maaltje, vis met dillesaus. Hoewel ik gehoord heb dat de aalscholver die bij de vijver woont bijna alle vissen uit de vijver heeft opgegeten.

Wist u dat een aalscholver 4 kilo vis per dag eet!

### Buurman

## Tip van de maand...

### ...nog een tip van buurman

**Last van algen in de watertank? Doe wat zand in de tank. Vervolgens goed schudden. Dan naspoelen. De algen zijn weg.**

### Aankondiging tentoonstelling

## Ben jij een creabea of helemaal niet.....

Doe mee aan de tentoonstelling (weekend 16-17 augustus)

Maak een gedicht, een bloemstuk, een bos bloemen, jam of een mooi schilderij. Kortom leef je uit!

Eigen gekweekte groenten, bloemen en planten mogen natuurlijk ook. Wees maar trots op wat er op je tuin groeit.

Door het publiek wordt bepaald wie

een prijs zal ontvangen. In twee categorieën : Creatief en natuurproducten. Kinderen krijgen altijd prijs!

Alle creatieve uitingen kunnen vrijdag (15 augustus) van 13.00 tot 19.00 uur in de kantine worden ingeleverd. Mia en Gerda nemen alles graag in ontvangst.

Tot dan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



*Volg het spannende verslag van de opbouw van de speeltuin*

# Klaargespeeld

*Wij als Pioniers weten hoe je iets uit de grond moet stampen. Zaaien, bemesten, water geven.... Met een speeltuin is dat niet veel anders. De ideeën moeten op vruchtbare bodem vallen en vervolgens is er flink wat geld en inspanning nodig om het te verwezenlijken.*

Of we het op tijd zouden redden werd steeds meer de vraag. Nadat we eind april te horen kregen dat de gemeente het financiële gat wilde dichtten (en wij vervolgens een vergelijkbaar gat in de lucht sprongen) zegde Yalp, onze speeltuinleverancier, ons toe dat binnen 5 weken na ons akkoord de speeltuin geplaatst kon worden. Voor 1 juni dus, de dag waarop Utrecht Noord-oost de "Groen-moet-je-doen-dag" zou houden en wij met trots ons complex zouden openstellen. Een strakke planning stond ons te wachten.

**Oktober 2006** Anna, Corinne, Jozef en Paul gaan om de tafel en bekijken de mogelijkheden voor een nieuwe speeltuin. De eerste vergadering van de speeltuinwerkgroep is een feit. Er zullen er nog velen volgen. Brieven gaan de deur uit, vergaderingen met gemeente en wijk worden belegd, ontwerpen gemaakt en bijgesteld, offertes aangevraagd.

**Maandag 28 april 2008 15.05** Gemeente dicht laatste financiële gat. Tuincommissie springt gat in de lucht en geeft akkoord aan speeltuinleve-

rancier Yalp (draai de letters om en je krijgt: PLAY) .

**Dinsdag 27 mei 2008 14.30** Grenen hardhout voor de speeltuin van de Pioniers is onderweg vanaf de Poolcircuit in Finland, waar het beste en het hardste grenen groeit dat er is.

**Donderdag 29 mei 2008 15.00** Van Vliet en Yalp komen de speeltuin neerzetten. De zwembadbodem wordt door van Vliet bloot gegraven en de bielzen verankerd. Pas als de regen lekker begint door te zetten komt Yalp, de speeltuinbouwer; uren vertraagd door files. Na het uitladen van het bouw pakket is er koffie van Wilma en serveeren Mia en Wiljo soep en kroketten. Daarna wordt er besloten dat het vandaag niets meer zal worden. De regen valt inmiddels met bakken uit de hemel.

**Vrijdag 30 mei 9.00** Grondwerk, opbouwen en afwerken. Alles moet tegelijk in één dag gebeuren. De jongens van Yalp hebben een kraan bij zich om grondwerk te verrichten. Zij stuiten wonderwel op een mysterieuze



betonplaat aansluitend op het oude zwembad. Ik voel me een archeoloog die de een na de andere verrassing ziet langskomen. Alleen word ik er niet vrolijk van. Hier hoorde niets te liggen! Navraag bij de tuin-oudsten Harrie en Dick leverde op dat het misschien toch iets met de fundering van de glijbaan te maken moest hebben. De jongens van Yalp zijn niet voor een gat te vangen en besluiten de hele speeltoeren dan maar op beton te verankeren. En vervolgens wordt de speeltoren als lego in elkaar gezet. Verschillende kinderen komen al vol verwachting kijken. Raffaello wist zijn favoriete hangplek al op het dak van de toren.

**Vrijdag 30 mei 12.00** Inmiddels is van Vliet gearriveerd met shovel en zand. Na de derde vrachtwagenlading verdwijnt de kantine uit het zicht. Vertwijfeld begin ik snel na te rekenen, maar met de wettelijke plicht van 30 cm valzand rond de toestellen heb je al gauw een hele hoop zand. En deze hoop moet vandaag nog van A naar B verzet worden? Daarvoor moet minstens 150 keer heen en weer geshoveld. Gelukkig hebben we Toni die zelf een soort bulldozer is. Toch zijn er minstens drie momenten

*vervolg op pagina 6 >*





< vervolg van pagina 5

dat het spookbeeld van een feestelijke 1 juni met een hoop zand voor de kantine opdoemt (in gedachte zag ik een bordje waarop geschreven stond "er is nog hoop voor De Pioniers")

**Vrijdag 30 mei 12.50** Het werk dreigt te stagneren. Toni kan niet verder met zand schuiven omdat eerst de toestellen verankerd moesten zijn.



**Vrijdag 30 mei 13.20** Yalp wil bijna opgeven omdat er te veel puin in de grond zit, normaliter een reden om het werk te stoppen (maar doordringen van de feestelijke dag wil Jos van Yalp wel een oogje toeknippen).

**Vrijdag 30 mei 14.15** Het volgende kritieke moment komt als van Vliet constateert dat het uitrijden van 39 kuub zand nooit in 3 uur zal gaan lukken. Overwerk is het redmiddel.

**Vrijdag 30 mei 17.30** En tegen de avond begeeft de shovel het. Gelukkig zijn de gouden handen (en hoofd) van Hassan in de buurt. Kortsluiting wordt geconstateerd en Toni kan, na een korte pizzapauze, weer verder buffelen. Tot we gebroederlijk 's avonds in het donker de laatste zandkorrels bijeen vegen.

**Zondag 1 juni** Ondanks de spannende momenten van de laatste dagen is het gelukt! Vanaf 1 juni kan er gespeeld worden. Er rest nog het plaatsen van de fraai



geschilderde bankjes, een prullenbak, een ballenvangnet en een laag extra bielzen rond de zandbak. In het najaar de afrondende beplanting. We hebben het klaargespeeld! Mede dankzij de hulp en adviezen van velen en natuurlijk van de financiële bijdragen zijn we weer de trotse bezitter van een speeltuin!

*Paul van Kan  
Namens de speeltuinwerkgroep*

## Verlag Pioniersfeest 12 juli

# Kom, we koken op het plein vanavond

12 juli was een onverwacht stralende avond, waarop ongeveer 35 Pioniers met gasten met elkaar de tafel deelden. Wil Seeters nam haar hele verjaardagsfeestje mee. Mensen kookten op gasbrandertjes of de barbecue.

De avond had een Griekse sfeer door de muziek die Theo draaide, de olijven en tzatziki die op tafel stonden, de kleine glaasjes ouzo als welkomdrank en de sirtaki die op het plein gedanst werd. In de kantine werd nog tot in de late uurtjes doorgedanst waarbij ook wat niet-etters zich aansloten. Ondertussen werd bij een knus vuurtje rustig gepraat en in de vlammen gestaard. Het was een bijzondere avond...

*Hedwig en Evelien*



# Groen-moet-je-doen-dag

*1 juni 2008: Open dag op alle groenplaatsen in Noordoost.  
Hoe was het bij de Pioniers?*

Wanneer ik zondagochtend rond 11 uur op het plein arriveer is iedereen al druk in de weer. De kantine is al opgevolgd met bloemstukken en het orkest wordt naar haar plek gedirigeerd. Wiljo beweegt zich met een natuurlijke rust tussen alle drukte door en weet iedereen op gang te helpen. Want er moet nog heel wat gebeuren voor het startsein gegeven kan worden.

## Welkom

Om 12 uur heet Wiljo iedereen van harte welkom en het orkest kan gaan spelen. We horen vrolijke muziek uit alle windstreken van de wereld. Inmiddels is het droog geworden en geniet iedereen van de gezelligheid op het terras. Binnen is een thee-combi te krijgen: thee of koffie met heerlijke sandwiches en zoete hapjes. Je kunt je ook aanmelden voor de zonnebloemwedstrijd. Henk Hilhorst heeft al de eerste zet gedaan door het voorkwaken van een kar vol zonnebloemen. Wie het eerst komt kan de mooiste, sterkste uitzoeken.

## Waterbeestjes

Elders op het plein zijn kinderen zich aan het vergapen aan de waterbeestjes die inmiddels in een aquarium hun baantjes mogen trekken. Behalve kikkervisjes, jonge voorntjes en bootsmannetjes zit er zelfs jonge zeelt bij: een toch wel bijzondere vissoort. Goed te beseffen dat het water van ons complex van voldoende kwaliteit is. Zelfs de snoek, die helder water

vereist, wordt de laatste tijd weer meer gezien. Dan gaan de groene ballonnen de lucht in. Ze hebben moeite de bomen te ontwijken, maar de meeste weten ons terrein onbeschadigd te verlaten op weg naar..... Verweggistan? (of we terugmeldingen hebben ontvangen moet ik nog eens navragen).



## Rondwandeling

Voor wie het allemaal te druk wordt op het plein kan zich elders vermaken. De kinderen hebben uiteraard al snel de kersverse speeltuin ontdekt. Leuk om te zien, dat kleurrijke samenspel. Sommigen lopen als bloemetje of lieveheersbeestje geschminkt rond. De ouderen maken een rondwandeling door het tuinenpark en bezoeken hier en daar een opengestelde tuin. Wat een verscheidenheid! Met de nieuwe folder in de hand leer je het park en haar bewoners nog beter kennen. En je ziet wat ons, ondanks de verschillen, bindt: het groen-moet-je-doen !

*Paul van Kan*



## Ingezonden brief

# De Punt

**u weet wel, dat veldje bij  
ingang Kögllaan**

De Punt is al voor heel wat zaken gebruikt: Er werd asfalt op gedumpt en andere troep, toen de paden werden vernieuwd. Wij, "de Punters" ruimden dat op. En weer, en weer, en nog een keer.

De opgeworpen zandheuvel, voor speciale planten, werd gebruikt en afgegraven door mensen die zand wilden hebben.

Vanwege het nieuwe hek dat geplaatst is, ligt er nu rond een aantal struiken puin. Dat gaan wij ook weer opruimen.

Planten, groot en mooi bloeiend, of pas geplant in allerlei variëteit, werden meer dan eens meegenomen, of erger nog, uitgegraven en achteloos weggeworpen door mensen die er niets te zoeken hadden. En dat waren niet alleen maar mensen van 'buiten' de vereniging.

't Is leuk om planten te planten, water te geven, te verzorgen, ook op een veldje dat voor iedereen om van te genieten is. Want daar doen wij het voor, voor onszelf, voor de planten en de dieren en voor iedereen die langskomt. Maar het is niet leuk, helemaal niet leuk, om daar waar eerst die mooie grote of kleine nieuwe planten stonden, ineens gaten te zien. Dat snapt u, als u zich aangesproken voelt, ook wel.

Hij is ook gebruikt, de Punt, om op te schelden, maar gelukkig trekken de Gele Helmbloemen en de Tripmadammekes en de Vlasbekjes en nog tig andere planten zich daar niets van aan. En gelukkig wordt de Punt ook gebruikt door passanten die er even verpozen (er zijn mensen die hun route er zelfs al op aanpassen) en is hij een genot voor mensen die langs fietsen en die ons complimenten geven als wij er aan het werk zijn en die soms even een praatje komen maken. Leuk is dat.

Dus gaan wij door, in de wetenschap dat de paden klaar zijn, en het hek. In de wetenschap ook dat steeds meer mensen weten dat de Punt niet bedoeld is om uit te jatten en het er dus alleen maar mooier op kan worden.

*JB*





*Een portret Theo, Djeny, Djordy en Daisy van der Voort. Djeny komt al op de Pioniers sinds ze 11 is!*

**Lievelingsmoment:**

Theo en Djeny houden het meest van de avonden als het rustig en donker wordt op het terrein en de krekels zich laten horen. Ze kijken graag naar de sterren met een lekker drankje erbij.

**Lievelingsplant:**

Djeny houdt van de Astromelia, Theo houdt het meest van de vijver en Djordy houdt van kleur.



## Portret van Familie van der Voort Tuin 112

**Djeny 's oma en moeder waren ook Pioniers**

Djeny en haar moeder hadden vroeger een tuin op het gedeelte van het terrein waar nu de flats staan. Daar was indertijd ook de hoofdingang. Haar oma had een eindje verderop een bloementuin. Ze sliepen de hele zomer met z'n drieën in één van de huisjes.

*Ze laten op de Rozenlaan de jachtigheid van thuis los.*

In die tijd hadden de verenigingsleden nog een hele sterke band met elkaar. Djeny vertelt van viswedstrijden, verkleedfeesten, huifkartochten en oogstfeesten, waarbij alle tuinen versierd werden en er lampionnenoptochten waren.

20 jaar geleden kocht Djeny zelf een tuin op het terrein. Daar zit ze nu nog. Inmiddels met Theo, zoon Djordy en hond Daisy.

**De tuin is net een landingsbaan**

Theo vertelt trots over alle faciliteiten die ze op hun tuin gebouwd hebben. In het begin werd de tuin verlicht

doorfietslampjes op een auto accu. Ze konden toen 1 ½ uur televisie kijken. Als de accu op was werd het in één klap donker. Inmiddels hebben ze zonnepanelen en daardoor veel verlichting. Djeny koopt graag lampjes op rommelmarkten of marktplaats. Hoewel Theo in zijn vrije tijd af en toe diskjockey is en graag muziek draait komt de familie van de Voort op de tuin voor hun rust. Ze laten op de Rozenlaan de jachtigheid van thuis los. Ze vinden het wel jammer dat er tegenwoordig minder contact onderling is en er afstand is tussen de oude en de nieuwe garde. Ze houden van gezelligheid. Toch moet er gezegd worden dat daar de laatste tijd weer verandering in lijkt te komen. "Hulde

*"Hulde aan het bestuur!" vinden Theo en Djeny*

aan het bestuur!" vinden Theo en Djeny. Het bestuur doet geweldig zijn best om de Pioniers weer meer bij elkaar te brengen. Petje af. Top. Ze weten dat bestuurszaken heel veel tijd kosten.

**Daisy, de boxer**

Daisy is een jonge, vrolijke boxer die hard kan blaffen naar vreemden die langs de hoektuin lopen. Dat komt omdat ze zo graag wil spelen. Tijdens het interview kwam ze steeds maar met speelgoed naar me toen en wilde ze van enthousiasme steeds op mijn schoot klimmen.

*Theo zou graag een grotere vijver hebben want dat is zijn trots.*

De tuin van Theo en Djeny ziet er piekfijn en goed verzorgd uit. "Je moet er tijd voor uittrekken" zegt Theo "Niet iedereen heeft dezelfde smaak en niet alle tuinen hoeven even netjes te zijn, maar je moet er wel wat voor over hebben." Theo zou graag een grotere vijver hebben want dat is zijn trots. Maar dan zou er weer te weinig speelruimte zijn voor de hond.