

Redactie: *Evelien Pullens*

Layout: *Evarien Tuitert*

Agenda

• 29 november 2008

Algemene ledenvergadering
(o.a. Statuten)

• 3 januari 2009

nieuwjaarsreceptie

In dit nummer

<i>Van het bestuur</i>	2
<i>Jong en oud...</i>	3
<i>Rust roest</i>	3
<i>Buurman weet alles over mollen</i>	4
<i>Tentoonstelling</i>	4
<i>Geef je waarnemingen door</i>	5
<i>Aalscholver</i>	5
<i>Een gesprek met Dick Mathijssen in de winkel</i>	6
<i>Kantinenieuws</i>	6
<i>De houtwallen en tuinafval</i>	7
<i>Tips van de maand</i>	7
<i>De website</i>	8
<i>De Schooltuin van de Pioniers</i>	8



Van de redactie

Zoals een goede journalist betaamt heb ik mijn oor te luister gelegd bij de tuinierende Pioniers op zoek naar informatie, meningen, anekdotes, waarnemingen en filosofieën.

Ik hoorde tevreden geluiden en gemopper. Ik luisterde naar verhalen en hoorde wetenswaardigheden die nieuw voor me waren. Veel van wat ik gehoord heb vinden jullie terug in de nieuwsbrief. Niet alles. Want wat de boomblaadjes voor geheimen ritselden... dat verklap ik lekker niet. Een tevreden voorzitter mag de spits afbijten in de nieuwsbrief. Hoewel 2008 nog niet eens om is staat er nu al een terugblik op papier, omdat er zo vreselijk veel gebeurd is dit jaar en omdat het heel noodzakelijk is dat er iemand opstaat als NIEUWE VOORZITTER. Daag de buurvrouw uit! Geef je vriend of man het laatste duwtje! Wie denken jullie dat een goede voorzitter zou zijn van ons tuinenpark?

Ik kreeg bij het maken van deze nieuwsbrief versterking van Paul van Kan, die bijna de helft van de copij heeft geschreven. Vandaar dat je nuttige tips vindt over mollen grond,

snoeihout, goed kijken, vis, websites, ouderen en jongeren.

Als iemand anders ook een bijdrage wil leveren aan de nieuwsbrief.

Graag.

redactie@depioniers.nl,

Evelien Pullens

Wisten jullie dat iedereen de nieuwsbrief krijgt! De mensen die geen computer hebben krijgen hem per post, persoonlijk in de kantine of vinden de nieuwsbrief in de hal van het verenigingsgebouw. (op het bord en een stapel om te pakken)

Gaat er iets mis, meld dat dan bij secretaris@depioniers.nl of geef het door aan Wiljo.



Van het bestuur

2008 een terugblik

We kunnen terugzien op een heel dynamisch jaar waarin velen van ons een steentje (en plantje) hebben bijgedragen. We mogen daar best wel eens trots op zijn. Een greep:



- Pimp-de-pioniers dag
- Groen-moet-je-doen dag 1 juni
- Rondleiding over het complex voor buurtbewoners
- Nieuwe hekken bij beide ingangen
- Speeltuin aangelegd
- Tentoonstelling
- Voorplein opnieuw ingericht
- Kantine gepimpt (geschilderd, nieuwe verlichting, ...)

- Folder gemaakt en verspreid
- Revisie website gestart
- Bomenbeheerplan in overleg Gemeente gestart
- Kook-pleinfeest met muziek
- Statuten onder de loep

En voor 2009 hebben we ideeën zat:

- Website in geheel nieuw jasje en technische outfit
- Vlinderborder bij speeltuin
- Verder afronden speeltuin
- Jubileum voorbereiden (in 2010 bestaan we 75 jaar)
- Kunst op de tuin
- Folderkastje bij ingang
- Schilderachtige dag
- Natuurrondeleidingen
- Kindermiddagen
- Paaseieren-speurtocht
- Ganzenbord
- Groen-moet-je-blijven -doendag
- Meer gaan samenwerken met het Gerrit Rietveld, een middelbare school in de buurt (o.a. stages, practicumlessen etc.)

Gezocht:

Voorzitter ATV De Pioniers

Wie gaat de uitdaging aan?

Is een netwerker en teamspeler. Wil zich zowel praktisch als strategisch inzetten. Kan anderen enthousiast maken. Respecteert hetgeen er is, maar is ook in staat te vernieuwen. Is bereid redelijk wat tijd te investeren. Wil met andere enthousiaste bestuursleden verder bouwen aan een mooi tuincomplex.

Interesse?

Stel je dan kandidaat en ga de uitdaging aan.

Meer info?

Neem contact op met een van de huidige bestuursleden.

Bestuursleden

Wie wil samen met de voorzitter de uitdaging aan gaan?

De dagelijkse gang van zaken regelen, bezig zijn met de toekomst en het behoud van de Pioniers. Zich zowel praktisch als strategisch inzetten. Bereid tijd te investeren.

Interesse?

Stel je dan kandidaat en ga de uitdaging aan.

Meer info?

Neem contact op met een van de huidige bestuursleden.

(Een persoonlijke noot...)

Beste mensen,

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben jullie kunnen lezen wat er allemaal gaande is op het complex en waar het bestuur en enthousiaste leden mee bezig zijn.

Dat is niet gering! Er is en wordt nog steeds veel werk verzet. 2008 is een zeer productief jaar.

Toen ik dit voorjaar, na enige aarzeling, het interim voorzitterschap aan ging, had ik niet kunnen voorzien dat we zoveel zouden realiseren dit jaar. Wat een creativiteit, realiserementaliteit, enthousiasme!

Ik heb met plezier en trots veel generaliseerd zien worden. Ik voel me zeer vereerd dat ik deel hiervan uit mocht maken. Dank daarvoor medebestuurders en enthousiaste actieve tuinleden!

Maar hoe nu verder?

Het afgelopen jaar heb ik veel leden persoonlijk benaderd met de vraag of zij niet iets voelde voor het voorzitterschap, bestuursfunctie. Iedereen wil wel iets doen, maar met het zich binden aan een bestuursfunctie of zelfs het voorzitterschap, heeft men moeite. Korte klussen altijd, maar voor een langere periode, is voor velen moeilijk door tijdgebrek (o.a. door drukke banen, kinderen en andere activiteiten). Op zich herkenbaar! Werk zelf fulltime, heb de zorg voor 4 kinderen en heb ook nog wat andere activiteiten. Toch hebben we een bestuur nodig. Zeker een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kom eens praten!

Het zou toch mooi zijn als we zo door kunnen als dit jaar! Er kan nog zoveel bereikt en gedaan worden.

Hartelijke tuingroeten,

Wiljo Tukker



Jong en oud... een overpeinzing in zwart-wit

De Pioniers kent veel gezichten. Evenveel als er tuinen zijn. Elke tuin is anders. Wereldjes op zich met een eigen inrichting, eigen regeltjes en eigen begrenzing.

Om het wat overzichtelijk te maken kun je wereldjes toch wel weer in twee grote werelden plaatsen. De wereld van grofweg de ouderen (55 plus) en de jongeren (55 min). Deze werelden leven soms in harmonie, soms in spanning. Er zijn vooroordelen gebaseerd op elkaar niet kennen. Hieronder een kenschets, gechargeerd weliswaar, maar dat maakt het lekker herkenbaar.

De ouderen zijn er meestal in de ochtend, bezoeken vergaderingen, gebruiken de kantine, hebben tijd voor een praatje, komen vooral ook voor de contacten, kennen iedereen (behalve

de jongeren want die zien ze nooit), hebben een pesthekel aan onkruid, hebben een aangeharkte tuin, doen veel ongezien voor de vereniging, hebben veel in de melk te brokkelen, weten nog van vroeger toen er nog saamhorigheid was en iedereen meedeed en alles nog eenvoudig en overzichtelijk was (de pre-pc-tijd).

De jongeren zijn er meestal aan het eind van de dag, hebben geen tijd voor praatjes, zijn in het spitsuur van het leven (kinderen, carrière, ambities, duizenden activiteiten), komen vooral voor de rust ("nu even geen contac-

ten"), komen nooit op vergaderingen, hebben geen probleem met onkruid, een weelderige tuin, en.... zoeken eigenlijk stiekem ook de tijd van vroeger toen alles nog zo eenvoudig en overzichtelijk was.

Er is dus ondanks de soms zo grote verschillen een gezamenlijk punt: hang naar het "dorpsgevoel". Zowel jong als oud willen graag in een rustige, ongedwongen sfeer samen zijn en dingen doen...Dát is het grote pluspunt van De Pioniers!

Paul van Kan



Rust roest

Wie denkt dat ie op De Pioniers eindelijk eens de rust zal vinden in dit hectische tijdperk komt bedrogen uit.

Is het zevenblad eindelijk eens onder controle, heb je de burens op de koffie uitgenodigd, je huisje geschilderd, de lekkage opgelost, en de heg geknipt dan kun je je energie kwijt in een van de werkgroepen.

Wat te denken aan de speeltuingroep, het voorplein, de bomengroep, de kantine, de winkel, de punt

Man, man (en vrouw, vrouw) wat waren we weer druk dit jaar. Kan het nu eindelijk eens wat rustiger? Is het dan nooit

eens klaar? Nee, er is altijd wat. Daar zijn we Pioniers voor. De pioniersschop altijd binnen handbereik. En dat is niet erg, dat is heerlijk! Want veel doen we samen en dat is gezellig. En vandaag niet af, dan morgen weer en dag. Dus stort je met een gerust hart volgend jaar in een van de werkgroepen. Om tot rust te komen en te genieten van de dorps sfeer op het complex.

Paul van Kan

Beste buurman,

Ik had altijd een mooi grasveldje, maar de laatste tijd zitten er allemaal hopen in van de mollen. Ik trap de hopen plat. Maar dat helpt helemaal niet. Mijn dochter ging laatst voetballen op het gras bij de speeltuin. Ze is toen gestruikeld over een molshoop. Daar zitten ze dus ook! Wat kan ik er aan doen?

Buurvrouw



Buurman weet alles over mollen

Beste Buurvrouw,

Iedere dag is er weer hoop... een hoop, wel te verstaan. En dat precies in het grasveld van de speeltuin. Een doorn in het oog als je ziet dat het gras voor je voeten gemold wordt. Eerst waren het woelratten, nu mollen die het grasveld van de speeltuin als luilekkerland beschouwen. Dat zit natuurlijk vol wormen en insecten en wie zou ze eens geen gelijk geven?

Ik ruim ze trouw weer op, die hopen. En trek het maaiveld weer glad in de hoop dat het de laatste was. Maar dat is vergeefse hoop. Ik klaag niet gauw, maar toch...

Is er een aardige manier om deze mol om de tuin te leiden? Ergens anders zijn graafwerk te laten doen? Al kort na de eerste hoop las ik in 101 tuintips (een tuinboekje met twijfelachtige

ondertitel "wat mijn grootvader nog wist") het volgende. Volgens een van de tips kunnen we dankbaar gebruik maken van het werk van de mol. Want de mol werkt grond omhoog vanuit een diepte waar amper nog ziekteverwekkers aanwezig zijn. Men verzamelt de grond van verse hopen in herfst en winter en bewaart deze goed afgedekt op een vorstvrije plaats. In het voorjaar gebruik je de natuurlijk gesteriliseerde grond als opkweekgrond die vrij is van ziektekiemen.

Zal ik die mol dan maar gaan sponsoren? Binnenkort in het winkeltje te koop: "opkweekgrond op natuurlijke basis". Wie nog betere een tip heeft; welkom!

Buurman Paul

Tentoonstelling

Aan de zaterdagse koffietafel in de kantine vraag ik Mia en Gerda naar de tentoonstelling dit jaar.

"Ik heb me beter gevoeld dan ooit. Nergens last van gehad," zegt Gerda. Ze vertelt dat ze vaak last heeft van allergieën. Omdat Mia en Gerda dit jaar de tentoonstelling zo goed en rustig georganiseerd hadden ging het heel erg goed. Mia en Gerda hebben er allebei heel veel lol in gehad dit jaar; "Het was hartstikke leuk." Er waren meer inzendingen dan vorig jaar. Dus volgend jaar komt er weer een tentoonstelling. De nieuwe opzet beviel goed. Er waren slechts twee categorieën, natuur en creatief. Dit jaar was er geen keurmeester die de inzendingen beoordeelde, maar mochten de bezoekers zelf kiezen wie de winnaar van de tentoonstelling zou worden. Wel waren er minder bezoekers dan anders. Mia en Gerda zaten soms wel

eens een uur met z'n tweeën tussen de inzendingen. Volgend jaar zal de tentoonstelling na de schoolvakantie plaatsvinden. Misschien is dat beter.

Winnaars Tentoonstelling 22 en 23 augustus 2008

Het bezoekend publiek heeft de prijzen toegekend. In totaal hebben 23 personen iets ingeleverd. Er zijn ongeveer 150 bezoekers geweest.

Tuinproducten

- 1ste prijs mevrouw Hirt
- 2de prijs de heer Hilhorst
- 3de prijs mevrouw Olling

Creatief

- 1ste prijs de heer Hilhorst
- 2de prijs de heer van Kan
- 3de prijs mevrouw Canten



Zonnebloemwedstrijd

De zonnebloemwedstrijd is gewonnen door Milio en Noan. Hun zonnebloemen waren 3.60 cm en 2.20 cm.

Evelien Pullens

Geef je waarnemingen door

Dit jaar ben ik begonnen met alle waarnemingen van planten en dieren op internet te zetten. In de wintermaanden wil ik ook terugwerkend waarnemingen vanaf 1999 doorgeven. Als je naar www.waarneming.nl gaat en zoekt onder De Pioniers kom je al heel wat tegen.



BONTE VLEGENVANGER

Ook dit jaar waren er weer bijzondere soorten op ons tuinenpark te vinden. Zo ontdekte ik meerdere malen kleine watersalamanders in een stapel stenen of tussen dood hout. En wat te denken van twee paar goudhaantjes in de uitgegroeide sparren en coniferen op het complex. Goudhaantjes zijn eigenlijk naaldbosbewoners maar hebben het bij ons ook prima naar hun zin. En in het

voorjaar was er een mannetje bonte vliegenvanger dagen achtereen aan het zingen onder het nestkastje bij Piet. Hij hoopte een overvliegend vrouwtje door zijn gezang te verleiden. Of het aan zijn inferieure zangkwaliteit heeft gelegen of gewoon gebrek aan geluk zullen we nooit weten, maar helaas is hij vertrokken. Een broedgeval van deze vogel, die steeds minder voorkomt, had

natuurlijk geweldig nieuws geweest. Vliegenvangers zijn als insectenverdelger bovendien van harte welkom! Als je dit jaar waarnemingen hebt gedaan, bijvoorbeeld van een egel, kikkers en padden of salamanders, dan kun je ze aan mij doorgeven. Liefst met je naam, plek en datum. Dan zorg ik dat ze op internet komen. Heb je een onbekend soort gevonden, dan kun je die ook doorgeven, als het lukt met foto. In het voorjaar 2009 wordt de website van De Pioniers geheel vernieuwd. Er komt dan ook een rubriek over natuur. Daar kun je dan lezen over alle ooit waargenomen soorten, maar ook op de hoogte blijven van de meest recente vondsten, liefst van iedereen die wat bijzonders heeft gezien. Niet alleen leuk en leerzaam maar ook om de betekenis van De Pioniers als schakel in de stadsnatuur te onderstrepen.

Geef je waarnemingen door aan Paul van Kan tuin 127 (tegenover speeltuin) paulvankan@planet.nl

Aalscholver

reactie / rectificatie op stukje in zomernummer

In de vorige nieuwsbrief schreven we over een niet te verzadigen aalscholver, die wel 4 kilo vis per dag zou eten. En hoewel ze flink kunnen huishouden, is 4 kilo wel wat overdreven. Een indianenverhaal dat alsmat groter is geworden, geholpen door het feit de aalscholver een grote concurrent van vissers is. Wetenschappelijk serieus onderzoek komt op slechts 300 gram, tot maximaal een halve kilo per aalscholver per dag. Als we daar vanuit gaan kun je mooi berekenen hoeveel kilo vis er in de wateren van het tuinenpark bevond. Grote vis zie je sinds augustus in het water van de Pioniers niet meer. Stel dat ie er een jaar heeft gezeten en hij al die tijd de enige grote

verschalker van vis zou zijn dan kom ik op 365 x 0,5 kilo = 182,5 kilo vis. Volgens een kenner die ik onlangs sprak is het nooit zo dat een heel waterecosysteem door aalscholwers wordt geruïneerd. Aalscholwers eten vooral brasem. Overdaad aan brasem is weer een gevolg van extreem voedselrijk water (vol fosfaten). En te veel brasem zorgt voor troebel water, dat weer slecht is voor andere soorten vis, zoals snoek. Ook verzekerde hij mij dat het herstel sneller gaat dan je denkt. En inderdaad: ik ontdekte op verschillende plaatsen weer kleine visjes. Zal de ijsvogel ook wel blij mee zijn! Heb je je ooit afgevraagd waarom een aalscholver met half gespreide vleu-



EEN ZEER MARKANTE HOUDING

gels op een paal of in een boom zit? In tegenstelling tot vrijwel alle andere watervogels bevat hun verenkleed slechts weinig vet. Daardoor is het niet waterdicht en wordt een duikende aalscholver drijfnat. Na een duik moet een aalscholver dus drogen. Vandaar die markante houding met de vleugels gespreid.

Paul van Kan

Dick Mathijssen had ik eigenlijk willen strikken voor een portret in de nieuwsbrief, omdat het iemand is die veel doet voor de Pioniers. De meeste mensen weten wel dat hij in de winkel staat, maar niet dat hij de toiletten en douches schoonhoudt. Een interview wil hij liever niet. Maar als ik op een woensdag met hem in de winkel over vroeger zit te kletsen, kan ik het toch niet laten iets van dit gesprek te publiceren.



VALERIAAN

Een gesprek met Dick Mathijssen in de winkel

De laatste plantjesdag en de hagel

Tegenwoordig wordt er heel anders getuind. Dat merk je in de winkel aan de verkoop van zaden. Omdat er minder mensen groentetuinen hebben, worden er minder zaden verkocht. Dit jaar zijn er veel zaden over. Dat is jammer, want je kan ze niet bewaren. Wat er veel verkocht wordt is aarde: soms eens een gieter en wat gereedschap. Gasflessen zijn ook een heel belangrijk artikel in de tuinwinkel. Judith, Dick en Joop zijn niet te beroerd om door de week een gasfles uit de loods te halen als de winkel dicht is en je gas is op. "Je moet je burens helpen", vindt Mathijssen.

Maar alle tijden zijn veranderd. "Tegenwoordig is de Gamma heel dichtbij en daar haal je net zo gemakkelijk iets, dan uit de tuinwinkel."

Vroeger organiseerde de winkel plantjesdag. Mathijssen liet dan een bedrijf komen die de plantjes bracht. Over het algemeen was alles in één dag uitverkocht. Behalve het laatste jaar dat hij het organiseerde. Toen gebeurde er iets bijzonders.

De mensen uit de wijk over het spoor kwamen na de hagelbui naar de Pioniers om nieuwe planten te kopen. Toen was de plantjesdag alsnog uitverkocht.

Het hagelde de dag na de plantjesdag aan de andere kant van het spoor, niet op de Pioniers. De mensen uit de wijk over het spoor kwamen na de hagelbui naar de Pioniers om nieuwe planten te kopen. Toen was de plantjesdag alsnog uitverkocht. Ook verkocht de winkel wel 8000 chrysanthen-stekken, van allemaal verschillende soorten. Die werden op grote tafels in de kantine uitgesteld. De Pioniers hadden namelijk ieder jaar een chrysanthen-tentoon-

steling, daarom waren er veel chrysanthen stekken nodig.

De keurmeester complimenteerde de Pioniers met de kwaliteit van de chrysanthen. "Sommige chrysanthen moet je met een plastic zakje er om kweken. Niet de trosbloemigen," vertelt Mathijssen.

Het horloge en de valeriana

Meneer Mathijssen heeft gelijk als hij zegt dat de meeste jongeren niet meer zo tuinieren als zijn generatie. Het is waar. Ik zelf bijvoorbeeld weet niets van chrysanthen.

Meneer Mathijssen is het tuinieren vroeger met de paplepel ingegeven. Zijn vader verbouwde onder andere aardappelen. Hij vertelde me een verhaal; "Ik wilde graag een horloge. Mijn vader gaf me zomaar geld om het te gaan kopen. Dat deed hij anders nooit. Ik kocht een horloge met enig wantrouwen. Maar toen ik terug kwam begreep ik het.

"Ga jij de randen van het aardappelveld maar omploegen," zei mijn vader. Hij gaf me vervolgens allemaal plantjes valeriana. Die valeriana moest ik opkweken rondom het aardappelenveld. Dat was erg bewerkelijk, vanwege het onkruid wat er tussen groeide. Toen de valeriana groot genoeg was verkochten we het aan de

Toen hadden wij nog respect voor de ouderen. Wij durfden daar niet tegen te protesteren.

kruiden-opkoper die het voor medicijnen gebruikte. Mijn horloge was terug verdiend met de opbrengst van de valeriana. Mijn vader had zo zijn tactieken om ons aan het werk te zetten. Toen hadden wij nog respect voor de ouderen. Wij durfden daar niet tegen te protesteren.

Evelien Pullens

Kantinenieuws

De kantine vanaf 1 oktober al om 12 uur dicht. Waar slaat dat op?

- Op nauwelijks klandizie in de winter
- Dus ook weinig inkomsten (afgelopen zaterdag (4 oktober 13 euro)
- Dus het besluit van de kantine groep om korter open te gaan.

Maar,

- We gaan vanaf 1 maart 2009 weer volledig open
- We willen een keer per maand lekker gezonde broodjes serveren (en wie weet, als het aan slaat, elke week)
- We willen als het lekker weer is een "happy hour" organiseren lekker een hapje en een drankje na hardwerken)
- We gaan bij goed aanbod, zelf gebakken cake etc verkopen

Kortom allemaal leuke ideeën!

Wie komt de kantinegroep versterken en zou zelf het beheer op zich willen nemen? Neem dan contact op met Wiljo Tukker (secretaris@depioniers.nl)

De houtwallen en tuinafval

Wisten jullie dat de houtwallen onderhouden moeten worden?

Wat zijn houtwallen?

'Een houtwal is een smalle aanplant van bomen en struiken op een aarden wal. Een takkenril is een 1 m brede en 1.5 m hoge opeenstapeling van snoeihout.'

Wat wij een houtwal noemen is dus eigenlijk een takkenril. We bedoelen in elk geval de stapels, wallen van snoeihout onder de bomen rondom de Pioniers. De wallen zijn er niet alleen om het afvalhout een plek te geven, maar ze bieden ook nestruimte voor kleine vogels zoals winterkoning, heggenmus, watersalamander



en egels. Er zitten zelfs zanglijsters in de houtwallen, terwijl die niet zo vaak voorkomen in de stad.

De snoeitakken moeten in de lengte boven op de wal worden gelegd.

Vervolgens moet de wal aangestampt worden zodat er geen grote luchtgaten tussen blijven zitten. Dit kan gevaarlijk zijn als er later mensen op lopen.

Ander tuinafval, zoals gras, kleine planten en struiken en bramen horen niet op de houtwal thuis. Ook boomstronken en wortels kun je beter verbranden in de vuurkorf dan op de houtwal gooien.

Waar moet het tuinafval dan heen?

De tuindienst is nu twee keer bezig geweest met het opruimen van het tuinafval van anderen wat slordig in en om de houtwal was gegooid. Dat is niet de bedoeling.

Helaas! Tuinafval moet je mee naar huis nemen en thuis bij het gft-afval zetten. Omdat de Pioniers geen afvalbelasting betalen aan de gemeente hebben wij geen recht om afval aan de straat te zetten. Maar snoeihout mag je dus wel, met beleid, op de houtwallen, takkenrillen leggen.

Dus Pioniers: Onderhoud de houtwallen!

Paul van Kan

Tips van de maand

Wist je dat je aan Henk Hilhorst kunt vragen waar je je takken het best kan gooien? Henk Hilhorst heeft het beheer over de houtwallen en hij probeert een gelijkmatige wal te bouwen. Het is niet handig om alles bij de achterpoort te brengen terwijl de wal aan de andere kant bij de vijver nog veel lager is. Tijdens het broedseizoen moeten de houtwallen met rust gelaten worden.

En, wist je dat je op de website van de Pioniers tips kunt vinden over het bouwen van een compostbak? Op de website kun je ook het actuele weer vinden: www.depioniers.nl

Onderhoud de houtwallen!

De website en het communicatiegroepje

Ik heb het gemopper ook wel gehoord; Ik heb geen computer. Die nieuwsbrief krijg ik niet. Wat moet ik nou met een website. Ik denk dat niemand een computer bij de tuin vindt passen en toch wordt er in deze tijd zoveel gebruik gemaakt van de digitale snelweg, zelfs bij de Pioniers.

Idealiter zou je op een tuincomplex, in een dorp, in iedere kleine gemeenschap elkaar op de hoogte moeten kunnen houden met babbeltjes over de heg. Persoonlijk contact werkt het best. Maar zo gaat het niet.

Er zijn te veel tuinen en te veel leden om persoonlijk te kennen. De tijden zijn veranderd. We moeten onder ogen zien dat we op een andere manier met elkaar moeten communiceren. Overleggen en informatie krijgen is erg belangrijk voor een goede ver-

standhouding en voor samenwerken op een tuinenpark. We proberen met het communicatie-groepje manieren te ontwikkelen waardoor leden zich meer betrokken voelen, meer weten en meer snappen van wat er zoal gaande is in de vereniging.

Website en andere plannen

Jos Berkers van tuin 45 heeft de website van de Pioniers een voorlopige opfrisser gegeven. Het communicatie-groepje wat bestaat uit Andrea Lehr,

Vertel het ons!

Kijk eens op www.depioniers.nl en schrijf de kritieken over de website naar webmaster@depioniers.nl.

Paul van Kan, Evarien Tuitert, Evelien Pullens en bij deze gelegenheid aangevuld me Froukelien Yntema werpen zich op het herzien van de teksten van de Pionierswebsite.

Verder staat er op het verlanglijstje een handboek, verbeteren van communicatie tussen leden en bestuur, meer nieuwsbrieven.

Evelien Pullens

De Schooltuin van de Pioniers

Toen ik het tuinenpark opjietste rook ik het vuur al dat de kinderen van groep 7 en 8 van de OBS Voordorp aan het stoken waren in een grote roestige ton op tuin 1.



Een meisje bood mij een kop warme thee aan wat op het vuur gemaakt was. Andere kinderen vroegen aan de meester en Peter welk hout ze op het vuur mochten gooien. "We hebben er weer één gevonden" klinkt het een eindje verder uit de tuin. Een groepje kinderen is met een riek aardappels aan het opgraven die ze in het voorjaar gepoot hebben. Ze laten met trots

een hele grote aardappels zien. "Kijk wat een raar beestje". Een jongen heeft tussen de aardappels een vreemd insect gevonden.

"Het werk loopt nu in de herfst een beetje af," zegt Peter. "Toch is er nog genoeg te doen hoor. We gaan de takken nog opruimen en observeren is ook heel belangrijk".

De schooltuin heeft inmiddels een grote composthoop, een houtwal en natuurlijk afgebakende stukjes grond waar bloemen, groentes en fruit worden gekweekt. De kinderen oogsten aardappelen, worteltjes, courgettes en pompoenen. De klassen wisselen elkaar af en zijn dus om de drie weken op hun tuintje bij de Pioniers. In het voorjaar zijn ze aan het zaaien, wieden ze onkruid. In het najaar wordt er geoogst en in de winter ruimen ze op.

Peter Voortman heeft altijd behoefte aan vrijwilligers bij de schooltuin. Als iemand het leuk vindt samen met de kinderen te tuinieren, kom dan langs op woensdagochtend van 9:30 tot zo'n 10:30 uur bezig op tuin 1 (naast de loodsen). Het gaat niet om fysieke arbeid of deskundigheid, enthousiasme is genoeg.

Evelien Pullens